

Johnny Höglin

Efter årsmötet på Karlskoga Idrottsveteraner onsdag den 15 februari 2012 fick vi besök av Johnny Höglin.

Olympiske mästaren på 10 000 m skridsko i OS i Grenoble 1968, Johnny Höglin gav en spännande inblick i hur allt började, karriären och tiden efter att han lagt av med sin skridskoåkning.

Johnny Höglin, idag 68 år, började ganska sent med skridskoåkning, men olika idrotter var alltid aktuella under uppväxten i Storfors.

- Precis som många andra ungdomar på den tiden, höll man på med massor av olika idrottsaktiviteter, ofta helt spontant utan den press och organisation, som finns inom ungdomsidrotten idag, berättar Johnny Höglin, som spelade, bandy, fotboll, simmade och var med i friidrott, bland annat.

En ögonskada under en bandymatch, fick Johnnys mor att fråga om han inte kunde hålla på med ”något som inte var så farligt” och på den vägen blev det.

Efter propagandatävlingar i skolan där Johnny visade talang, fortsatte karriären och efter lumpen blev det en hårdare satsning med VM-debut på Bislett i Norge 1965.

Efterhand blev framgångarna större för att krönas med OS-guldet 1968.

- Jag matchades mot Johnny Nilssons tider. Men samtidigt hade Fred Anton Maier tidigt gjort en bra mycket bättre tid än Johnny. Det gick fantastiskt bra och efter halva loppet, låg jag många sekunder bättre än Nilsson, så då gick vår ledare över att matcha mig mot Maier, som jag lyckades slå med tre tiondelar.

Publiken med bland annat OS-deltagaren i skridsko 1956 i Cortina, Sven Andersson, fick lyssna till många spännande och dråpliga minnen från en man, som bland annat försökte få med Ricky Bruch på snöpulsning i Vålådalen och var tvungen att klä in kroppen med vaxduk för att klara kylan (- 28) på EM i Finland.

Karriären fortsatte några år till, bland annat i den nystartade proffscirkusen, innan Johnny hängde upp rören. Johnny blev sedan en bra orienterare i OK Tyr och var också ledare i olika sammanhang, bland annat som barmarkstränare i Färjestads BK.