

Curt-Ola Fridén, dålig gambler med bra kondition!



Vår vice ordförande Curt-Ola Fridén är som alla vet en färgstark herre med många åsikter och med ett förflutet som en av de mest misslyckade vadslagarna i historien, eller kanske inte....!

Curt-Olas vadslagningar genom åren har troligen många gånger inspirerat till stordåd, mycket för att få honom att utföra utlovade prövningar.

I början av 80-talet behövde Bofors IK:s iskrigare uppenbarligen ytterligare inspiration för att gå till kvalserien. Curt-Ola tillsammans med Knut Larsson och Olle Blom lovade att gå Villingsberg tur och retur om man lyckades. Om man fick gå? Självklart fick dessa tre herrar skruda sig i matchställ exklusive skridskor för en promenad.

- Under promenaden ville många bjuda både på det ena och andra. Vissa produkter främjar inte fysisk aktivitet, så dessa avstod vi ifrån berättar Curt- Ola.

Vid ett annat tillfälle slog gambler Fridén till med ett vad som han förlorade och fick promenera från Adolfsberg till Karlskoga också den här gången i matchställ.

- Den här turen var inte att leka med. På slutet var jag så trött att jag inte kunde lyfta fötterna, inte ens för att jag komma upp på trottoaren, utan jag fick vänta tills det blev en fasad trottoarkant, säger Curt-Ola.

Till historien hör också att Örebro's spelarbuss körde om Curt-Ola på väg till match i Nobelhallen. Förvånade miner, men troligtvis så trodde man att ekonomin var i ett sådant skick att BIK:s spelare fick gå till matcherna.

Näringstillförelsen under turen bestod i en halv saltgurka på rastplatsen i Stora Villingen, där han också fick med sig en vattenflaska, som han fick göra slut på fortast möjligt, eftersom han inte orkade bära flaskan.

En cykeltur från Karlstad till Karlskoga på svärmors cykel är också en insats i ett förlorat vad. Det finns kanske enklare sätt att skaffa sig kondition på, än att ingå vad, som man alltid förlorar, avslutar Curt-Ola med ett leende.