

## Ivar Lilja lade ett bud på Ralf Edström

För 17 år sedan besökte Ralf Edström  
Karlskoga Idrottsveteraner.  
Nu kom han igen när idrottshistoriska  
sällskapet bjöd in.

*Han drog närmare 90 personer till Folkets hus.*

Ralf Edström är en av Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna. Den snart 71-årige Edström har samlat på sig meriter som få. Han vann såväl allsvenskan som allsvenska skytteligan i Åtvidaberg, blev ligamästare med PSV Eindhoven och Monaco, cupmästare med PSV och Standard Liege, gjorde 40 A-landskamper, vann två Guldbollar med mera.



Ralf Edström underhöll närmare 100 personer när han gästade Karlskoga Idrottshistoriska sällskap. fyller år.

-Jag är en stolt DIF:are, sade han. Trots att han varit runt i Europa och spelat fotboll är Degerfors IF klubben i hans hjärta.

### Härlig uppväxt

-Jag hade en härlig uppväxt i Degerfors. Det var alltid fotboll. DIF tog stora silvret, vi hoppade över stängslet för att komma in. Jag fick spela fotboll mot äldre spelare, vilket är bra. Då måste man bli smartare för att hävda sig. Vi hade dessutom bra pojk- och juniorlag i DIF på den tiden.

-Inte minst spelade vi många lokalderbys på den nivån. Jag minns att vi slog Karlskoga SK med 19-1 på en plan vid badhuset.

--Den roligaste fotbollstiden var i Degerfors-juniorerna. Vi förlorade bland annat en JSM-match mot Elfsborg i Borås. Tomas Ahlström gjorde ett offsidemål och Tomas Jarnhamn bröstade en linjeman.

Ralfs karriär gick snabbt. Som 19-åring var han mogen att kliva vidare från Degerfors. Det som kanske inte många vet är att han hade anbud från nära håll.

### Nära ÖSK

-Det var 1971. Ivar Lilja erbjöd mig 1700 i månaden, men jag vågade inte ta det steget. Sedan kom Örebro in i bilden och i stort sett var allt klart när Åtvidabergs Lasse Spjut ringde. Jag skulle till att skriva på för ÖSK. "Gör inte det" sa han. DIF tyckte det var OK med Åtvidaberg. Jag skrev på, fick ett jobb på Facit, 125 kr poängen plus en begagnad 142:a och fri lägenhet.

## **Gjorde fyra mot Tyskland**

Ralf fick debutera i U-landslaget mot Tyskland. Sverige vann med 5-1 och Ralf gjorde fyra. Debuten i A-landslaget kom mot Danmark, seger 2-0.

-Det var efter matchen mot Sovjet jag fick namnet Mr Nickson efter tre nickmål  
Totalt gjorde Ralf åtta mål på fyra landskamper under 1972. Sedan tog den internationella karriären över.

-PSV vann ligan för första gången på elva år säsongen 1973/74. Vi vann cupen också och gick till semifinal i Europacupen.

## **”Skulle spelat om medaljer”**

Från VM -74 minns vi alla Ralfs fantastiska volleymål mot Västtyskland.

-Vi borde ha spelat om medalj då. Så bra var vi. Vi var så bra för att alla accepterade den roll de fick.

Efter ett par säsonger i IFK Göteborg blev Standard Liege nästa utländska destination.

-Vi vann ligan, men det regnade tio månader om året. Vi vann cupen också, slog Lokeren i final. Sedan blev det Monaco, alltid sol. Som en dröm.

I Monaco fick han en ny svår knäskada, korsband. Den förra knäskadan fick han i en landskamp mot Norge på Ullevål av Svein Grøndalen, som spelade ovanligt fult i en närlinje. Det gjorde att han var siste man in i truppen till VM i Argentina där han inte fick mycket speltid. Efter skadan i Monaco skrev han på för Örgryte IS.

-Där spelade jag inget, blev mer en lagledare. Karriären var över.

## **Tacksam över karriären**

-Jag är otroligt tacksam för den karriär jag haft. Jag har haft mycket roligt och fått ut så mycket.

Efter den aktiva karriären vidtog en ny karriär. Han blev expert på Sveriges Radio och gjorde 32 år där innan deras vägar skildes 2014. Det framgick också under eftermiddagen i Folkets hus;

- Att Bo Larsson är den bäste han spelat med.

- Att han tycker att det är kul att DIF är tillbaka på toppnivå – och lyckas bra - med de resurser klubben har.

- Att fotboll ska spelas på gräs.

- Att vi ska använda svenska, varför wingback istället för ytterback exempelvis, possession istället för bollinnehav och så vidare.

- Var, kanske. Det kommer nog. Möjligen nästa år. Lars Lindbäck hade ett förslag på att lagen kunde få en utmaning per halvlek. Det skulle bli max fyra avbrott per halvlek. Inte så dumt förslag, men svenska domare hamnar på efterkälken som det är nu. Men vi ska veta att det kan bli fel även med VAR.

- Att han spelade såväl pingis, som bowling och bandy som ung. Gjorde 1565 på åtta serier i bowling och tog sig till skol-DM-final i pingis. Var målvakt i Kanada. "Det gick bra även om vi förlorade stort. Jag fick i alla fall fyra barn trots att jag aldrig använde susp.

*Till sist.....*

*- Om fotbollen i Karlstad. "De kan hålla sig till hockey"*

*Ingvar Carlsson*